

Slecht nieuws, goede Boodschap

Dominee A. van de Weerd, emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk, schreef een boekje met als titel *Slecht nieuws, goede Boodschap*. In het boekje wordt op pastorale wijze ingegaan op de werkelijkheid als iemand te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is en nog enkele weken of maanden te leven heeft. Tegenover dit soms ontstellende bericht wordt ook gewezen op de enige troost in leven en sterven, als men mag ervaren het eigendom van Jezus Christus te zijn. De bedoeling van het boekje is om een pastorale handreiking te geven als een ernstige ziekte het leven soms radicaal verandert.

PRAKTISCH EN PRINCIPIEEL

In ruim dertig korte hoofdstukjes worden zowel praktische als principiële handreikingen gedaan. De hoofdstukjes staan niet direct met elkaar in verband, zodat de lezer er gemakkelijk een hoofdstukje uit kan lezen, zonder het voorgaande te hebben doorgenomen. Uitvoerig gaat de schrijver in op de tijd die aanbreekt na het slecht-nieuwsgesprek. Bij de een is er opstand, terwijl een ander mag berusten in de weg die de Heere met hem gaat. Ook vindt de pastor dat allerlei zaken tijdig geregeld dienen te worden, dat er prioriteiten gesteld moeten worden zo lang daar de tijd voor is en dat er zo nodig 'schoon schip' gemaakt wordt. Vergevingsgezindheid noemt hij niet de sterkste kant van christenen.

Wat hebben onenigheden of verkeerd gekozen bewoordingen vaak grote verwondingen veroorzaakt. Verwondingen waar levenslang de littekenen van zijn overgebleven. Soms zijn het futiliteiten geweest, het ging om een stoel of een tafel bij het verdelen van een nalatenschap. Is het voor u echter een levensgroot probleem geworden, bezie het dan eens in het licht van de eeuwigheid maar ook van uw eigen zondigheid en onwaardigheid tegenover God. Wat is geheiligde zelfkennis nodig om eerlijk de dingen onder ogen te zien. Wie nog gelegenheid krijgt van de Heere om het met de naaste in orde te brengen, dient dit goed te beseffen. (pag. 48)

Met ernst wordt in het boekje gewezen op de noodzaak een Borg te hebben voor eigen hart en leven. Aan de hand van de geschiedenis van Hizkia wordt benadrukt hoe persoonlijk dit is. De een kan voor een ander niet geloven en de vreze des Heeren in het voorgeslacht is geen garantie dat het ook bij het nageslacht wel goed zit. Ook wordt gewaarschuwd voor het gevaar dat mensen zich na het slechtnieuwsgesprek vastklampen aan de gedachte dat het nog wel goed zal komen.

We moeten niet vergeten dat de Heere ook leerde bidden: 'Uw wil geschiede.' Dan schrijf je de Heere niets meer voor (...) Zeker mag dan gevraagd worden om genezing, maar steeds zal daaraan toegevoegd worden: 'Heere, als het in Uw raad kan bestaan, want U weet wat het beste is. (...) Gebeden mag worden om Gods leiding. Hij belooft: Ik zal raad geven. Daar mocht Asaf zich in geloof aan overgeven.' (pag. 79)



Ds. A. van de Weerd,
**Slecht nieuws,
goede Boodschap**,
Den Hertog Houten,
ISBN 978 90 331
2389 4, 90 pag.,
€ 12,50